

Jozef vertelt  
verder



# Jozef vertelt verder

**José den Ronde – van Dun**

**Walking my Revolution Publishers**

Walking my Revolution Publishers  
[www.walkingmyrevolution.com](http://www.walkingmyrevolution.com)

Eerste druk

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of door fotokopieën, opname, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur.

© februari 2021, José den Ronde – van Dun  
Gepubliceerd door Walking my Revolution Publishers  
ISBN 978-94-92632-14-2  
NUR 749 - Rouwverwerking

# Inhoud

Inhoud .....	5
Voorwoord .....	7
DEEL 1. VRAGEN OVER THUIS .....	9
Hoe gaat het nu met jou?.....	11
Hoe werkt dat met kennis opdoen? .....	12
Kort maar krachtig.....	13
Liefde .....	15
Vertel eens over de liefde in het hiernamaals! .....	17
Hoe ziet de liefde eruit bij jullie? .....	19
Waarom is het nodig om 'Thuis te vergeten? .....	20
Hoe kun je nu het beste leven?.....	22
Ondersteuning.....	24
Op welke manieren ondersteunen jullie nog meer?.....	25
Hoe ziet jullie dag eruit?.....	26
Wanneer ga je naar een hogere sfeer? .....	28
Hoe ontdek je jouw levensdoel? .....	30
Hoe gaat het met de dieren 'Thuis?.....	32
Zitten alle dieren bij elkaar of hoe moet ik dat zien?.....	33
Hoe ziet de natuur er 'Thuis uit? .....	34
De ziel.....	36
Hoe werkt het multidimensionale precies? .....	39
Is dat niet vermoeiend voor jullie? .....	40
Het kwaad .....	42
Waar komt dit kwaad vandaan? .....	43
Het lijden van de mens .....	44
Wanneer kun je met een overleden dierbare communiceren?.....	46
Is het raadzaam om met je vorige levens te communiceren? .....	48
DEEL 2. JOZEFS VISIE OP DE AARDE .....	51
Wat vind jij van deze tijd op aarde? .....	53
Veranderingen .....	55
Rijkdom.....	57

Hoe gaat het nu met de aarde?.....	59
Energiefrequenties .....	61
Afleiding.....	63
Wakker worden .....	65
Twijfels .....	67
Voeding.....	69
Spirituele groei.....	71
Vertrouwen .....	73
Zintuigen.....	75
Vrede.....	77
Lichtwerkers .....	79
<b>DEEL 3. DE MENSHEID.....</b>	<b>83</b>
Volgzaamheid.....	85
Vergeving.....	87
Onschuld.....	89
Familie .....	91
Compassie.....	94
Relaties.....	96
Rouw.....	98
Drama.....	100
Zelfliefde .....	102
Jaloezie.....	104
Speelsheid.....	106
Zorgen maken .....	108
Luisteren.....	110
Emoties .....	112
Trouw zijn aan jezelf .....	114
Blog: Openheid .....	116
<b>DEEL 4. DIVERSE THEMA'S.....</b>	<b>119</b>
Creativiteit.....	121
De zon.....	123
Blog: Orgaandonatie.....	125
Automatisch schrift .....	127
Over de auteur.....	130
Meer van deze uitgever .....	131

# Voorwoord



Hallo lieve lezer, dank je wel voor het kopen van dit boek!

Na mijn eerste boek Doodgewoon had ik nooit gedacht, dat er een tweede boek van Jozef zou komen. Het boek had op mij een enorme impact en ik wilde echt nog niet aan een vervolg denken.

Verrast was ik door de fijne reacties en de steun die mensen uit het boek haalden. Na een tijdje vroegen mensen al wanneer er een tweede boek kwam.

Precies op de dag dat mijn website één jaar bestond, kreeg ik 's nachts de titel van het nieuwe boek door. Ik vroeg me af of er nog wel zoveel te vertellen was, naast de blogs die ik van Jozef doorkrijg. Hij vertelde dat dit geen enkel probleem was.

Jozef werkt nu samen met een leermeester. Deze heeft zelf op aarde geleefd en samen willen ze de mensheid zoveel mogelijk ondersteunen.

Ik ben dus weer vragen aan hem gaan stellen en vaak kwam hij zelf met een belangrijk thema. Tevens deel ik in dit boek twee blogs van mijn website.

Het doel van “Jozef vertelt verder” is de angst voor de dood weg te nemen bij de mensen. Dat is nu, door deze tijd waar wij in leven, actueler dan ooit.

Hij wil ook graag nóg dieper ingaan op onderwerpen zoals het hiernamaals en de manier van leven op aarde. Het is zijn wens om zoveel mogelijk mensen te bereiken en hun leven te verlichten.

Met veel liefde heb ik alles wat ik mocht ontvangen weer genoteerd. Ik wens je mooie inzichten en ondersteuning met mijn boek!

Liefs,

José den Ronde-van Dun



# DEEL 1. VRAGEN OVER THUIS



# Hoe gaat het nu met jou?



Zoals je weet, ben ik nog steeds bij ons pa en vele familieleden hier. Altijd bezig met de tuin en de dieren. Ik woon ook nog in mijn mooie huis met veranda. Wel ben ik veel aan het leren met mijn begeleider. Ik wil meer kennis opdoen, zodat ik nog meer mag doorgeven aan jullie. Het doet mij goed, dat mijn berichten zoveel met de mensen doen en ze in deze tijd troost bieden. Daar ben ik heel dankbaar voor en ik vind het fijn dat jij dit altijd trouw noteert en doorgeeft. Er is nog zoveel te vertellen en daarom wil ik graag een tweede boek doorgeven.

Wees niet bang dat je mij stoort, want tijd bestaat hier niet en ik geef graag mijn kennis door hoor! Wij zijn multidimensionaal en kunnen op meerdere plaatsen tegelijk zijn, dus dat is nooit een probleem.

# Hoe werkt dat met kennis opdoen?



Je spreekt uit waar je meer over wilt weten en dan verschijnt precies de engel die jij nodig hebt. Deze geeft maar al te graag zijn kennis weer door, zodat jij hier ook weer anderen mee kunt helpen.

Ik wil nu dus meer kennis opdoen, zodat ik de mensen op aarde kan helpen. Zo wil ik hun leven lichter en gemakkelijker maken. Het liefst met eenvoudige en begrijpelijke woorden. Dat vind ik het fijnst om door te geven. Zo kan iedereen dit gemakkelijk lezen en hoef je niet hooggeschoold te zijn.

Deze kennis moet voor iedereen toegankelijk zijn! Ik vind het fijn als mensen blij worden van mijn woorden en ze daar steun en kracht uit halen! De engel die mij lesgeeft, is weer een stuk verder dan ik en vaker geïncarneerd op aarde. Deze heeft zelf veel wijsheid in zich en was een bijzondere, inspirerende man op aarde.

Ik ben blij dat zovelen op aarde met spiritualiteit bezig zijn, want het is nu de hoogste tijd. Dat is een groot voorrecht van deze tijd. Dit was vroeger wel anders, waardoor velen vervolgd, opgesloten of zelfs verbrand werden. Grijp deze kans aan en verenig jullie, want samen sta je sterker.

Let goed op de tekens die je ongetwijfeld krijgt. Voor de een is dat helder zien, voor de ander helder horen, voelen of ruiken. Ieder heeft zijn eigen kwaliteiten en dat is goed. Vergelijk elkaar hier niet mee, want het is geen wedstrijd.

Ieder heeft zijn eigen waarheid. Mensen die hier misbruik van maken, worden niet door ons ondersteund. Dus luister hierbij naar je gevoel. Je krijgt sowieso een ingeving als er iets bij iemand niet klopt.

Jullie doen net als ik alsmaar kennis op. Dat stopt nooit en niemand is ooit uitgeleerd. Alleen maar mooi toch?

# Kort maar krachtig



Dit vind ik wel een toepasselijk onderwerp bij mijn boeken! Voor mij werkt het 't beste als ik alles in duidelijke Jip en Janneke taal vertel. Ja, die ken ik ook hoor!

Niet iedereen houdt van ellenlange verhalen en jij ook niet. Zo vormen we samen een goed team om de boodschappen voor iedereen toegankelijk te maken. Het komt misschien wel krachtiger binnen dan de moeilijke en lange teksten van anderen.

Ieder zijn ding hoor, maar zo werkt het bij mij nu eenmaal. Dit is mijn karaktertrek en zo was ik ook op aarde. Duidelijke taal was mijn credo.

Vergeet niet, dat de boodschappen goed binnenkomen bij de mensen. Voor jou is veel van wat ik vertel allang duidelijk, maar lang niet voor iedereen. Ik ben erg blij met dit tweede boek en ik vertrouw erop dat het weer velen zal raken. Het geeft ongetwijfeld stof tot nadenken.

Ik vind het ook wel prettig om door deze duidelijke taal geen onnodige energie te verspillen. Nu is dat nooit een probleem hier, maar waarom zoveel tekst plaatsen als het ook korter kan?

Het is ook mijn bedoeling dat het boek telkens weer opgepakt wordt. Voor iedereen zit er iets herkenbaars in en problemen waar ze tegenaan lopen. Echt een handboek waar je alledaagse "problemen" vindt en ik jullie graag bijsta in het leven op aarde.

Vragen over 'Thuis en onderwerpen behandel ik ook graag. Ik raak hier nooit over uitgepraat. Echt heel fijn om mijn kennis door te mogen geven.

Mijn leermeester hier vertelt mij steeds nieuwe dingen en net als jij ben ik erg leergierig. Heel enthousiast word ik over nieuwe onderwerpen en dat maakt je nóg energiever en levenslustiger.

Geldt zeker voor de aardse mens! Je bent nooit uitgeleerd. Zelfs hier niet lieve mensen!

Net als mijn leermeester leren wij beiden over nieuwe zaken. Ik hoef hem maar aan te kijken en de kennis die ik wil weten, komt bij me binnen. Echt zo fijn, het is net een soort downloaden om het gemakkelijker uit te leggen voor jullie.

Ik sprak zelf uit naar mijn engel, dat ik een leermeester nodig had om meer kennis op te doen.

Graag wil ik jullie bijstaan in alles wat er op aarde gebeurt en daar heb ik nóg meer kennis voor nodig. Zó fijn dat het meteen geregeld wordt en ik veel mag leren van mijn leermeester. Hij is echt zo'n wijze man en heeft zelf op aarde geleefd. Hij weet dus hoe het bij jullie werkt en waar behoefte aan is. Duidelijke taal van een hele lieve man die het allerbeste met jullie voor heeft. Daar ben ik erg dankbaar voor. Doe er iets mee op aarde. Daar doe ik het voor!

Ik blijf alles kort maar krachtig doorgeven en dat heeft niets te maken met een gebrek aan intelligentie. Niemand is minder dan de ander. Voel je dus niet minderwaardig als je iemand niet begrijpt die met "moeilijke" woorden spreekt. Vraag het gewoon als je het niet snapt. Ieder heeft zijn eigen woordenschat.

# Liefde



Wat een gemis aan liefde is er momenteel bij jullie! Door alles wat er op aarde speelt, durven velen zich niet meer te uiten en hun liefde te tonen aan de medemens. Onthoud dat niemand je dit mag verbieden en dat het je geboorterecht is.

Kinderen die niet geknuffeld worden, ga eens bij jezelf te rade wat dit doet met een kind. Zo plant je de angst in zijn of haar ziel en dat raad ik ten zeerste af. Ze hebben dit nu zo nodig en missen het vertrouwen van anderen.

Zo wordt dat gevoeld en het richt enorme schade aan. Niet alleen bij kinderen maar bij iedereen speelt dit. Iedereen is liefde. Zo word je geboren en met liefde in je hart sterf je weer. Dat is tenminste de bedoeling!

Gelukkig ontdekken steeds meer mensen de liefde in hun hart en luisteren hiernaar. Dáár zit alle wijsheid uit dit en vorige levens. Als je eenmaal naar je hart gaat luisteren, is alles wat er in de buitenwereld speelt niet meer belangrijk.

Hier word je pas gelukkig van en krijg je goede raad. Alles daarbuiten is onbelangrijk wat de liefde betreft.

Vraag je beschermengel om je te helpen om (weer) contact met je hart te maken. Je hart staat direct in verbinding met je ziel en die wil alleen maar het beste voor jou. Geef niet op en probeer het elke dag opnieuw.

Werk samen en je zult de antwoorden krijgen die je zoekt! Je voelt meteen dat het waar is wat je hoort of voelt en dat het helemaal bij jou past. Dat is pas liefde!

Leer het ook aan anderen, want dat is zó belangrijk nu. Denk goed na over alles wat er buiten je gebeurt en keer je telkens weer terug naar binnen om dit te controleren. Je hoort vanzelf of het waar is voor jou.

Het brengt je veel innerlijke rust en dat straal je uit naar anderen die daar ook nieuwsgierig naar worden. Helemaal niet ingewikkeld, dus vertel het door en gun anderen ook wat jij ervaart!

Het gaat jullie lukken om een liefdevoller leven te krijgen, daar ben ik van overtuigd. Is het niet nu, dan heb je nog tijd genoeg in je andere levens. Haast is nergens voor nodig, maar wel fijn als het jou lukt. Nogmaals, iedereen kan dit leren en ga er gewoon voor. Dat verdient jij!



# Vertel eens over de liefde in het hiernamaals!



Als je sterft, maak je al kennis met de liefde van je engel en dierbare familieleden die je komen halen. Vandaar vaak die vredige glimlach bij de stervende mens. Dit voelt zó goed voor hen en ze kunnen niet wachten om mee te gaan.

Eenmaal Thuis is de liefde voor jou overweldigend en merk je hoe je dit op aarde hebt gemist. Het is gewoon niet te vergelijken met de liefde bij jullie. Alles en iedereen straalt liefde uit hier. Je wordt gedragen en het overweldigt je!

Je engel staat je overal in bij. Hij helpt jou om dit aan te kunnen en te voelen. Alleen al in de ogen van alles en iedereen zie je ontzettend veel liefde.

Niet te vergeten de intense kleuren die je hier ziet. Deze stralen één en al liefde uit.

Wat denk je van het ontvangstcomité als je hier aankomt! Zelfs de mensen waar je op aarde niet veel mee had, zijn weer wie ze werkelijk zijn en alles is meteen vergeten en vergeven. Je bent ze zelfs dankbaar, dat zij jou geholpen hebben met je lessen te leren. Als je dit nu al op aarde wilt zien, wordt je leven veel lichter.

Er wordt je continue een spiegel voorgehouden van alles wat je niet fijn vindt. Dit kun je terugbrengen naar je gevoelens en luister hiernaar en leer ervan!

Alles gebeurt, zodat jij jouw lessen kan leren die jij op aarde wilde leren. Dit gebeurt allemaal uit pure liefde voor jou. Kijk ernaar uit om Thuis te komen en overstelpt te worden door de liefde hier.

Vergeet echter niet om eerst jouw leven op aarde ten volste te leven. Genieten van al het moois wat moeder Aarde ons gegeven

heeft, hoort hier zeker bij. Alle mensen om je heen verdienen ook je liefde, want jullie zijn allen één! Straal je liefde uit en neem iedereen hierin mee!